

Orgelspel

Voorzang

(in de gemeente te kiezen)

Welkom, Mededelingen,

Aansteken Paaskaars

OM TE BEGINNEN

Bemoediging en groet

Klein Gloria; gezang 195 (gesproken door allen): Ere aan de Vader...

Drempelgebed

*** Beginlied: Gezang 209.**

Heer Jezus, o gij dageraad...

(organist speelt, voorganger spreekt uit)

Gebed om ontferming

*** Lofprijzing: Psalm 117, onberijmd**

(uitgesproken door voorganger)

DE SCHRIFT

Zondagsgebed

Eerste Lezing: Lucas 11: 1 - 13.

*** Lied: Gezang 756: 1, 2, 5, 7.**

Laat komen, Heer, uw rijk...

(organist speelt, voorganger spreekt uit)

Tweede Lezing: Psalm 138.

in beurtspraak

(zie tekst met indeling op pagina 3,

aub op de beamer zetten)

Uitleg en Verkondiging

*** Lied: Gezang 370. Vader, die woont...**
in beurtspraak als volgt
(aub op de beamer zetten)

L: Vader, die woont in hemels licht,
uw rijk geeft liefde een gezicht
uw naam is waard de hoogste eer!

R: Wij bidden om een ommekeer:
wek doden op, maak armen rijk,
laat komen, Heer, uw koninkrijk.

L: Uw wil geschiede, goede God,
laat ons niet over aan ons lot,
bewaar de aarde voor de dood

R: en geef van dag tot dag ons brood.
Vergeef als wij: laat uw geduld
steeds groter zijn dan onze schuld.

L: Leid ons niet in verzoeking, Heer,
verlos ons, maak ons meer en meer
tot mensen aan uw beeld gelijk -

R: want U behoort het koninkrijk,
de kracht, de hoogste heerlijkheid
nu en in alle eeuwigheid.

protestantse gemeente te Garrelsw eer c.a, te Garrelsw eer
11^e zondag van de zomer, 30 augustus 2020
orde van dienst als plaatselijk gebruikelijk, met coronaregels - gemeentezang in stilte

GEBEDEN EN GAVEN

Dienst der gebeden

*** allen spreken (onder orgelspel):**

AMEN, AMEN, AMEN.

TOT SLOT

*** Slotlied (buiten): Gezang 416.**

Ga met God en hij zal met je zijn...

Wegzending en zegen

Orgelspel

Ga allen heen in vrede...

protestantse gemeente te Garrelsweer c.a, te
Garrelsweer
11^e zondag van de zomer, 30 augustus 2020
orde van dienst als plaatselijk gebruikelijk, met
coronaregels - gemeentezang in stilte

Psalm 138 - in beurtspraak met antifoon

Voorganger: De Heer is hoogverheven!
Naar de nederige ziet hij om,
de hoogmoedige doorziet hij van verre.'

- L: Ik wil u loven met heel mijn hart,
voor u zingen onder het oog van de goden,
mij buigen naar uw heilige tempel,
R: uw naam loven om uw liefde en trouw:
grote dingen hebt u beloofd, tot eer van uw naam.
L: Toen ik u aanriep, hebt u geantwoord,
mij bemoedigd en gesterkt.
R: Laten alle koningen op aarde u loven, Heer,
zij hebben de beloften uit uw mond gehoord.
L: Laten zij de wegen van de Heer bezingen:
'Groot is de majesteit van de Heer.
R: De Heer is hoogverheven!
Naar de nederige ziet hij om,
de hoogmoedige doorziet hij van verre.'
- L Al is mijn weg vol gevaren, u houdt mij in leven,
u verdedigt mij tegen de woede van mijn vijanden,
uw rechterhand brengt mij redding.
R: De Heer zal mij altijd beschermen.
Heer, uw trouw duurt eeuwig,
laat het werk van uw handen niet los.

Voorganger: De Heer is hoogverheven!
Naar de nederige ziet hij om,
de hoogmoedige doorziet hij van verre.'