

## Kerstmorgen

**Welkom door ouderling.**

### **Aansteken van de Paaskaars**

Steekt u thuis ook een kaars aan?

### **Waar is de vreugde?**

Waar is de vreugde? Waar de engelen zingen.  
Nieuwe liederen en de klinkende klokken.  
in het huis van de koning. Halleluja.

### **Bijbeltekst bij de bloemschikking.**

Johannes 1:1-5(NBV)

<sup>1</sup> In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. <sup>2</sup> Het was in het begin bij God. <sup>3</sup> Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. <sup>4</sup> In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. <sup>5</sup> Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.

### **Uitleg bij de bloemschikking**

### **Gedicht bij de bloemschikking**



Ik open mijn ziel  
en vul de schaal van mijn leven  
met Gods nieuwe begin.  
Hul mij in kleuren  
en geuren van het uitbundige feest,  
van Gods licht voor heel de wereld.  
Oost, West, Noord en Zuid.  
Hemel en aarde zijn nu verbonden.  
Mensen wereldwijd herkennen elkaar  
in Jezus, de Zoon, onze Heer.  
Woord van leven, levend Woord.  
Het Goede Leven doorgebroken,

voor iedereen!

### **Zingen: Midden in de winternacht**

Midden in de winternacht, ging de hemel open.  
Die ons heil der wereld bracht, antwoord op ons hopen  
Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt gij niet  
Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan  
Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:  
Christus is geboren!

Vrede was er overal, wilde dieren kwamen  
Bij de schapen in de stal, en zij speelden samen.  
Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt gij niet  
Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan  
Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:  
Christus is geboren!

## Groet

### Een kind is ons geboren (Sela)

Want een kind is ons geboren,  
een Zoon is ons gegeven;  
en de heerschappij rust op zijn schouders.

Wonderbare raadsman, Goddelijke held,  
eeuwige Vader, Vredevorst.

## Gebed

### Joy to the world

Vreugde alom, mijn God en Heer! Want Jezus kwam op aard!  
Het wonder van het Kind weleer, getuig ik telkenmale weer,  
wordt in mijn hart bewaard  
Vreugde alom, mijn God en Heer! Want Jezus kwam op aard!  
Het wonder van het Kind weleer, getuig ik telkenmale weer,  
Wordt in mijn hart bewaard  
Halleluja, Halleluja, Halleluja.

## De ezel van Jozef en Maria

### Zingen: Er is een kindeke geboren op aard

Cantorij:	Er is een kindeke geboren op aard
Allen:	Er is een kindeke geboren op aard
Cantorij:	't Kwam op de aarde voor ons allemaal
Allen:	't Kwam op de aarde voor ons allemaal
Cantorij:	't Kwam op de aarde en 't had er geen huis
Allen:	't Kwam op de aarde en 't had er geen huis
Cantorij:	't Kwam op de aarde en 't droeg al zijn Kruis
Allen:	't Kwam op de aarde en 't droeg al zijn Kruis
Cantorij:	Er is een Kindeke geboren in 't strooi
Allen:	Er is een Kindeke geboren in 't strooi
Cantorij:	't Lag in een kribbe, bedekt met wat hooi
Allen:	't Lag in een kribbe, bedekt met wat hooi

## **Evangelielezing: Lukas 2:1-20 (NBV)**

<sup>1</sup> In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het rijk zich moesten laten inschrijven. <sup>2</sup> Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. <sup>3</sup> Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. <sup>4</sup> Jozef ging van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Betlehem heet, aangezien hij van David afstamde, <sup>5</sup> om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was. <sup>6</sup> Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan, <sup>7</sup> en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad.

<sup>8</sup> Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze hielden de wacht bij hun kudde. <sup>9</sup> Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door het stralende licht van de Heer, zodat ze hevig schrokken. <sup>10</sup> De engel zei tegen hen: 'Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen: <sup>11</sup> vandaag is in de stad van David voor jullie een redder geboren. Hij is de messias, de Heer. <sup>12</sup> Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt.' <sup>13</sup> En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God prees met de woorden:

<sup>14</sup> 'Eer aan God in de hoogste hemel

en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft.' <sup>15</sup> Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar: 'Laten we naar Betlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt.' <sup>16</sup> Ze gingen meteen op weg, en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de voederbak lag. <sup>17</sup> Toen ze het kind zagen, vertelden ze wat hun over dat kind was gezegd. <sup>18</sup> Allen die het hoorden stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden, <sup>19</sup> maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken. <sup>20</sup> De herders gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden, precies zoals het hun was gezegd.

### **-First Noël / De eerste Noël**

De eerste Noël heeft een engel verteld  
aan eenvoudige herders die sliepen in 't veld.  
Zij waren in 't veld, in die wondere nacht  
toen het kind werd geboren dat vrede bracht.  
Noël, Noël, Noël, Noël  
Hij is de Koning van Israël.

Zij gingen op weg en zagen een ster  
die verscheen in het oosten, zo hoog en zo ver.  
Zij volgden zijn licht, zo stralend en zacht  
en vonden de Koning die vrede bracht.  
Noël, Noël, Noël, Noël  
Hij is de Koning van Israël.

Noël, Noël, Noël, Noël  
Hij is de Koning van Israël.

## **Verkondiging**

### **He shall reign**

In the bleak mid-winter, all creation groans  
For a world in darkness, frozen like a stone  
Light is breaking, in a stable for a throne

And He shall reign forevermore, forevermore  
And He shall reign forevermore, forevermore  
Unto us a child is born  
The King of kings and Lord of lords  
And He shall reign forevermore, forevermore

If I were a wise man, I would travel far  
If I were a shepherd, I would do my part  
Poor as I am, I will give to Him my heart

And He shall reign forevermore, forevermore  
And He shall reign forevermore, forevermore  
Unto us a child is born  
The King of kings and Lord of lords  
And He shall reign forevermore, forevermore

Here within a manger lies  
The One who made the starry skies  
This Baby born for sacrifice  
Christ, the Messiah  
Into our hopes, into our fears  
The Savior of the world appears  
The Promise of eternal years  
Christ, the Messiah

And He shall reign forevermore, forevermore  
And He shall reign forevermore, forevermore  
Unto us a child is born  
The King of kings and Lord of lords  
And He shall reign forevermore, forevermore  
Unto us a child is born  
The King of kings and Lord of lords  
And He shall reign forevermore, forevermore

## **Gebeden**

### **Christmas Hallelujah**

A couple came to Bethlehem  
Expecting child, they searched the inn,  
To find a place for You were coming soon  
There was no room for them to stay  
So in a manger filled with hay  
God's only Son was born, o hallelujah

Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelu-u-u-u-jah

The shepherds left their flocks by night  
To see this baby wrapped in light  
A host of angels led them all to You  
It was just as the angels said  
You'll find Him in a manger bed  
Immanuel and Savior, hallelujah  
Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelu-u-u-u-jah

A star shown bright up in the east  
To Bethlehem, the wisemen three  
Came many miles and journeyed long for You  
And to the place at wich You were  
Their frankincense and gold and myrrh  
They gave to You and cried out hallelujah  
Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelu-u-u-u-jah

I know You came to rescue me  
This baby boy would grow to be  
A man and one day die for me and you  
My sins would drive the nails in You  
That rugged cross was my cross too  
Still every breath You drew was hallelujah  
Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelu-u-u-u-jah

## **Zegen**

### **Zingen: Ere zij God.**

Ere zij God, Ere zij God  
In de hoge, In de hoge, In de hoge  
Vrede op aarde, Vrede op aarde  
In de mensen een welbehagen  
Ere zij God in de hoge  
Ere zij God in de hoge  
Vrede op aarde, Vrede op aarde,  
In de mensen, In de mensen een welbehagen  
In de mensen, een welbehagen, een welbehagen  
Ere zij God, Ere zij God  
In de hoge, In de hoge, n de hoge  
Vrede op aarde, Vrede op aarde  
In de mensen een welbehagen  
Amen Amen