

-Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
Aansteken van de Paaskaars

-Laten wij stil worden voor God Onze Vader

Genade Barmhartigheid en vrede zij u
van God de Vader,
en van Christus Jezus, onze Heer,
Amen

-Gloria samen gelezen.

Ere zij de Vader en de Zoon,
en de Heilige Geest,
als in de beginne,
nu en immer
en van eeuwigheid tot eeuwigheid.
Amen.

-Voor ieder van ons een plaats aan de tafel. NLB 388

Lied is een meezinger zodra je swing van de melodie te pakken hebt.

Oefenen kan met dit filmpje:

<https://www.youtube.com/watch?v=GrWrKgQlPUk>

-Gebed voor de nood van de wereld

-

-Amazing Grace, how sweet the sound
That saved a wretch like me
I once was lost, but now am found
Was blind but now I see

Verbazingwekkende genade
Hoe lieflijk dat geluid
dat redde een stakker zoals ik.
Ik was eens verloren,
Maar nu ben ik gevonden.

Ik was blind maar nu kan ik zien.

<https://www.youtube.com/watch?v=BA7pdABvpnc&list=RDHEqe9KUPKK0&index=19>

-Voor de kinderen

-Eerste lezing

-Psalm 105 vers 1, 6,7,8

-Evangelielezing

-Verkondiging

-Geloofbelijdend lied Gelebundel 146 couplet 1,2,3

-Viering van het Heilig Avondmaal.

-Kinderen komen terug.

-Wat de toekomst brenge moge NLB 913 couplet 1,2,4

-Wegzending en Zegen

Allen zeggen: Amen,

