

Viering Heilig Avondmaal

- Muziek voor de dienst
 - Mededelingen door ouderling van dienst, aansteken Paaskaars,
Beide blijven bij een hoek van de tafel staan, en knikken met hand op het hart.
 - Psalm 23b couplet 1 en 4 De Heer is mijn Herder
- Gaan staan

Laten wij stil worden voor God Onze Vader

**Genade Barmhartigheid en vrede zij u
van God de Vader,
en van Christus Jezus, onze Heer,
Amen**

Samen uitspreken Klein Gloria

**Ere zij de Vader en de Zoon,
en de Heilige Geest,
als in de beginne,
nu en immer
en van eeuwigheid tot eeuwigheid.
Amen.**

-Thema en de dominee wil stiekem uit de koekdoos van Femmie eten. Ze vraagt de kinderen dit ook te doen zodat zij niet alleen de schuld krijgt. Lukt het de kinderen om zelf na te denken wat goed is om te doen?

-Orgel speelt Ga met God terwijl de kinderen naar achteren gaan

-Gebed eindigend op....Abba Vader U alleen.

U behoort ik toe.

(Ik zal even knikken).

Abba Vader, Gele bundel 145 couplet 1

Gebed eindigend op Abba Vader laat ons zijn, slechts van U alleen.

(Ik zal even knikken).

Abba Vader, Gele bundel 145 couplet 2

-Genesis 3:1-21 (NBV)

-Orgelspel

-Romeinen 5:11-17 (BGT)

-Filmpje:

<https://www.sela.nl/liederen/68/aan-uw-tafel.html?q=Avondmaal>

-Preek

-Kinderen komen terug uit de nevendienst onder orgelspel

-NLB 381 Genadig Heer, couplet 1,2,3,4,5

-Gereed maken van de Tafel

Laten wij dan allen de tafel gereedmaken.

De diakonie hier in de kerk, en u thuis.

Yvonne en Ina vouwen het tafelkleed op.

-Onderwijzing

-Instellingswoorden:

-*Zegening*

-*Tafelgebed*

-*Voorbede en Onze Vader*

-Uitleg viering

-Karla en Freida worden uitgenodigd naar voren te komen.

-Uitdeling en communie

De voorganger neemt het brood,

breekt het

houdt het vast

Het brood dat wij breken

is de gemeenschap met het lichaam van Christus.

Predikant reikt de schaal aan D en O.

Yvonne en Ina delen brood uit. (ondertussen muziek door organist)

Deelt u het brood met elkaar?

(zangers pakken ieder omstebeurt een schoteltje van het tafeltje)

Predikant neemt ook
eet en alleen eten mee.

De voorganger schenkt de beker in.

Heft de beker op, en zegt:

**De drinkbeker der dankzegging,
waarover wij de dankzegging uitspreken,
is de gemeenschap met het bloed van Christus.**

Voorganger reikt de schaal met bekertjes aan O en D

Ina en Yvonne delen uit(ondertussen muziek door organist)

**Deelt U de wijn met elkaar?
(zangers nemen ieder omstebeurt een bekertje van het tafeltje)**

Voorganger drinkt uit de beker als teken dat allen

-We zingen als Danklied NLB 381 couplet 6

-Zending en Zegen

Samen uitgesproken Amen

-Buiten -Na de dienst buiten U zij de Glorie 634

2 coupletten zonder tussenspel.

De beamerbediende zorgt voor contact met de organist.