

**Liturgie voor de (vredes)dienst 27 sept. 2020, 9.30 uur. PKN Garrelsweer.**

Woord van welkom.

Lezen lied 1010 : 1 en 2.

1. Geef vrede, Heer, geef vrede, de wereld wil slechts strijd.
2. Geef vrede, Heer, geef vrede, de aarde wacht zolang.

Votum en groet.

Lezen Klein Gloria. L. 195 Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, als in den beginnen, nu en immer en van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.

Gebed.

Lezen L. 1010 : 3 en 4

3. Geef vrede, Heer, geef vrede, Gij die de vrede zijt.
4. Geef vrede, Heer, geef vrede, bekeer ons felle hart.

Kyrië gebed.

Orgelspel lezen: Lied 838 : 1 en 2.

1. O grote God die liefde zijt
2. Maak ons volbrengers van dat woord.

1<sup>e</sup> Schriftlezing: Ps. 59 : 1 – 11 en vers 17 en 18 *Stil gebed van David om vrede.*

Lezen lied/psalm 121 : 1 en 2

Ik sla mijn ogen op en zie

Uw wankele voeten zet Hij vast,

2<sup>e</sup> Schriftlezing: Lucas 19 : 1 - 10 *Want Jezus opent de ogen.*

Lezen lied/psalm 121 : 4

De Heer zal u steeds gadeslaan,

Overdenking *Zien en inzien, een vredesboodschap.*

Lezen lied/psalm 139 : 1, 2 en 8

Heer die mij ziet zoals ik ben,

Gij zijt zo diep vertrouwd met mij:

Ik loof U die mijn schepper zijt,

Dankgebed om vrede.

Collecte met orgelspel..

Afsluitend met de zegen en vredesspreuk.

Orgelspel – terwijl wij naar buiten gaan.

Wij zingen buiten lied 864 : 1, 2 en 5

Laat ons de Heer lofzingen,

God heeft u uitverkoren

Daarom lof zij de Here,