

Beste ds. Verburg

40 jaar geleden kwam u als jong afgestudeerde predikant vanuit Kampen rechtstreeks naar Garrelsw eer. De gereformeerde gemeente leden toen moesten eerst wel even wennen aan deze vrijgezelle jonge man in de pastorie, die niet wist wat een "stoul" is toen iemand, die hem hielp met het ophangen van de lampen, hierom vroeg. Het was ook wel even iets anders dan de oudere wat stijve dominee die Garrelsw eer zoveel jaren had gediend. De kerkenraad moest vast ook wel even slikken toen de dominee mededeelde dat hij naar den Haag ging om daar te protesteren tegen het plaatsen van kruisraketten. Het schaatsen na kerktijd met de jeugd op zondag was ook wel even een punt denk ik.

Ik weet zeker dat er heel wat gordijntjes op zij getrokken werden als de jonge dominee in zijn sport broekje door Garrelsw eer fietste. Maar al gauw werd u door de hele gemeente zowel ouderen als jongeren omarmt en niet alleen door de gemeente maar ook door het dorp. Uw preken waren duidelijk en inspirerend

Ik las in een interview van u dat bij u thuis vroeger veel toneel gespeeld werd en dat u zelfs overwogen hebt iets te zoeken in de kleinkunst. Dat is niet gebeurd maar ik weet me nog goed te herinneren dat u eens, hier achter op het toneel, stond met een sjoelbak op uw rug. Ik dacht dat het was op een jaarfeest van de clubs. In die tijd was de zaal nog tot aan de nok toe gevuld met jongeren, kinderen en hun ouders.

Dat u geliefd was bij alle Garrelsw eersters bleek wel uit het feit dat bij uw afscheid de feest zaal in de steenfabriek bij de familie Til helemaal vol zat. U ging als studentenpredikant naar Soerabaja en dat werd door twee liefvallige dames in rieten rokjes en met kokosnoten als BEHA bezongen met het toen beroemde lied van Anneke Gronlo Soerabaja geheten.

Mevr. Klont sprak u toe in de "tale kana ans" U had een horloge gekregen en zij zei "Zij behingen hem met goud" verwijzend naar de geschiedenis van het gouden kalf.

Na uw periode in Indonesia en aan het Hendrik Kraemer Instituut kwam u terug naar Nederland en werd u in 2020 weer gemeente predikant in Oegstgeest.

We zijn blij dat u elk jaar nog een keer naar Garrelsw eer komt om hier te preken en oude herinneringen op te halen. Helaas kan dit nu niet in verband met de corona regels.

Wij wensen u, nu u met emeritaat gaat, een heel goede tijd toe, gezondheid en geluk

En wij hopen u ook de komende jaren hier nog eens weer te ontmoeten

Namens de gemeente mag ik u een boek overhandigen over Groningen en wij hopen dat u bij het doorbladeren van dit boek nog eens denkt aan de periode hier in Garrelsw eer